

Serie # 5: Philippinerne - Hong Kong - Thailand 94 *Med Århus Stiftstidende er vi på tur i Østen !*

1. del (41 min.) Vi kommer først til **Philippinerne**, hvor mere end 17.000 allierede mistede livet under 2. verdenskrig. - Vi besøger alt fra vulkaner til regnskov. - Fra den vildeste luksus til den dybeste armod, - og tager springet fra den vanvittig hektiske trafik i **Manila**, til den totale ro på **risterrasserne i Benaue**. - **Ifugoa-folket** har levet her i mange tusinde år, hvor næsten intet har ændret sig.



-**Hong Kong**, der er et af verdens største finanscentre, lader sig ikke beskrive med få ord, - det skal opleves. Her er virkelig tale om kontraster. - **Rolls Royce og cykel taxier kører side om side**, men begge synes lykkelige. - Hvordan Hong Kong vil tage sig ud i fremtiden er ikke nemt at sige. Men det ligger fast, at den 1. juli 1997 måtte den Engelske Guvernør tilbagelevere kronkolonien til Kina efter **156 år**

2. del (31 min.) I Thailand er noget af det første vi oplever et meget spændende besøg på **Father Brennan's Børnehjem i Pattaya**.

- Det er her at bl.a. store danske kræfter har været med til at opbygge en kærlig og tryk tilværelse for de mere end 650 børn. - Der bliver også tid til et traditionelt elefantshow, inden vi fortsætter til **Chang Rai** der ligger højt mod nord ved "**Den gyldne trekant**"



Vi møder **Lisu-stammen** der er indvandret fra Tibet, samt en af de fattigste bjergstammer i Thailand, som er **Akha-folket** der er indvandret fra Yunnan-provinsen i Kina. Deres modsætning er **Yao-stammen**, som er meget længere fremme i udviklingen, og således klarer sig fint, med en blanding af turisme, brugskunst og agerbrug.

